

# Alex

- Æmilius



## Over de schrijver:

Hoe voelt het om van de ene dag op de andere naar de gevangenis en na 14 dagen naar een psychiatrisch ziekenhuis verplaatst te worden? Het is niet iets dat je elke dag overkomt, zeker niet als je iemand bent die zich strak aan de regels pleegt te houden en dus ook gewoon aangifte wil doen en dus niet voor eigen rechter speelt.

Compleet de weg kwijt en door omstandigheden in shock omdat hij geen gebruik mocht maken van het recht in Nederland, belandde Æmilius zo dus ook op de gesloten afdeling. Daar kreeg hij, naar hij later mocht vernemen terwijl er in zijn psychiatrische documentatie stond dat ze niets konden vinden, ook dwangmedicatie toegediend.

Tot twee keer toe heeft hij er gezeten, in totaal 15 maanden. Beide keren hebben de psychiaters tegen beter weten in de rechters voorgelogen. Samen met de politie is er volgens de medische documentatie ook overeengekomen dat er geen aangifte gedaan mag worden. Ook wordt er intern aangegeven dat enige vorm van onderzoek gefrustreerd dient te worden.

Alessandro „Alex” Vitanuova - ontspoord en gestoord *raconteur* - vertelt het verhaal van zijn leven zoals hij en alleen hij het ziet. Voortdurend zijn volwassen fantasieën botvierend op zijn eigen kindergeest vertolkt hij het verhaal van een jeugd waarvan het eigenlijk nooit duidelijk wordt of hij die nu wel of niet heeft geleefd. Wie kent Alex? Wie is Alex? Wat is er waar van wat hij zegt? Enkel hijzelf zal de waarheid kennen, maar deze nooit kunnen erkennen. Vast in een gevoel en niet in staat om door te leven komt zijn leven, of in ieder geval het begrip dat hij ervan heeft, tot een noodlottig einde, waarbij hij de grip op elke mogelijke vorm van werkelijkheid lijkt te hebben verloren...

In de aanloop naar de gevangenneming heeft Æmilius eerst zijn eigen leven moeten onderzoeken, wat een bizarre openbaring bleek te zijn.

Eenmaal in de kliniek heeft hij ook, zonder therapie te krijgen, gedachten en gevoelens onderzocht, met de vraag wat het zou inhouden als hij hierin zou volharden en wat voor een karakter het teweeg zou brengen als je er niet als beweeglijk gevoel en emotie, maar als vaste gemoedstoestand van jongs af aan in zou blijven hangen. Het resultaat is...



**Alex** door Æmilius - 8" x 5" - 239 pagina's  
Æmilius © 2018

CreateSpace - ISBN-13: 978-1-7186-3298-1  
Kindle - ASIN: B07CS738YP